

Johannes Paulus II een fenomeen

In 1981 heeft waarschijnlijk de meest spraakmakende concertreis van het RMK plaatsgevonden. De reis naar Rome.

Het koor wilde graag in haar jubileumjaar 1981 naar Rome. En als je dan toch in Rome bent, niet waar... Een droom die, door de contacten met bisschop Lech Kaczmarek, opeens waarheid werd!



En in september is het dan zover. Een achtdaagse reis naar Rome met als hoogtepunt een bezoek aan de paus. Dat bezoek aan de paus heeft lang aan een zijden draadje gehangen. Immers in mei van dat jaar werd Johannes Paulus II het slachtoffer van een aanslag. Het was dus lang de vraag of de paus wel genoeg hersteld zou zijn, fysiek in staat was om mensen te ontvangen. In een schrijven van 23 september 1981 zegt de paus zich te verheugen op een bezoek van het RMK bij hem thuis. Hij feliciteert het koor met het 60-jarig jubileum en verleent zijn bijzondere zegen aan de koorleden en hun families.

Om te herstellen verbleef de Paus in Castel Gandolfo. In deze kleine stad 30 kilometer ten zuidoosten van Rome op de Albaanse heuvels staat dit pauselijke zomerverblijf. Terwijl de koorleden in afwachting zijn van wat er gaat gebeuren, wordt voorzitter Jo Cuijpers plots weggeroepen. Enige tijd later komt hij, samen met de paus, de ruimte weer binnen.

Johannes Paulus II begroet de RMK-familie in het Nederlands! Deze begroeting en de charismatische uitstraling van de paus doet een ieder in het Brunssumse gezelschap tot in zijn diepste vezels sidderen.

Als je nu praat met koorleden, die deze ervaring hebben mogen meemaken, voel je nog steeds de haast magische krachten die het aura van deze kerkvader uitstraalde.

Tijdens het bezoek zong het koor "Domine Salvum Fac Johannem Paulum", "Gaude Mater Polonia" en "Thank You Lord".

Op 25 september mocht het koor plaatsnemen achter het hoofdaltaar van de immens grote Sint Pieter en voor duizend kerk-

gangers de H. Mis opluisteren. Een dag later werd een optreden verzorgd in de Basilica di San Lorenzo in Damaso (Basiliek van de heilige Laurentius in het huis van Damasus) een eeuwenoude kerk waarvan het hoofdaltaar door de Italiaanse architect en beeldhouwer Bernini is gerestaureerd.

Het meest imponerende van deze reis, bleef toch de ontmoeting met Johannes Paulus II. Deze ontmoeting blijft voor de RMK-familie een dierbare herinnering.